

Mail betreft Vlaggen in Alblasserdam (ingekomen 12-08-2022)

Goedemorgen,

Ik heb vanmorgen met ontsteltenis kennis genomen van het nieuws dat er honderden vlaggen ondersteboven zijn opgehangen in Alblasserdam. Vanzelfsprekend hebben de boeren demonstratierecht maar gebruik daar de Nederlandse vlag; ons symbool van vrijheid, niet voor. Laat ze daar dan een boerenvlag of de geruite kiel in groot formaat voor gebruiken. Ik heb burgemeester Paans afgelopen 4 mei prachtige woorden horen spreken tijdens de dodenherdenking over het belang van de vrijheid en dan is het schrijnend om te zien hoe de Nederlandse vlag nu misbruikt voor heel andere doeleinden. Daarbij wordt aanstaande maandag ook nog de nationale herdenking van het einde van de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië gehouden.

Met dit alles in het achterhoofd wil ik u dringend vragen de vlaggen te laten verwijderen om verder verdriet bij een ieder die hier aanstoot aan neemt te voorkomen.

Hartelijke groet,

Inwoner Alblasserdam (Naam en adres bekend bij de Griffie)