

Aankomst vluchtelingen

Beste bewoners rondom de Havenkerk,

Op zaterdag 4 november zijn de Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij de Havenkerk in Alblasserdam. Burgemeester Boersma heeft hen welkom geheten. Er is een video gemaakt, waarin we u laten zien hoe de opbouw van de locatie en de aankomst van de vluchtelingen is verlopen.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en horen het graag als u vragen heeft.

Hartelijke groet,
De projectgroep



Datum verzending

6 november

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met:

oekraine@alblasserdam.nl

Contactgegevens

- De gemeente is bereikbaar voor vragen via het telefoonnummer 14 078.
- De projectgroep is bereikbaar via het e-mailadres oekraine@alblasserdam.nl
- Op de website www.alblasserdam.nl/oekraine vindt u de laatste informatie.
- De beheerder kunt u na kantooruren bereiken op 06 1153 9739.

Achtergrond informatie

Begin november verandert het gebruik van de opvanglocatie de Havenkerk. Naast de huidige Oekraïense bewoners maken we plek om korte crisisonopvang te bieden aan ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen. Alblasserdam neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niemand buiten op straat hoeft te slapen.

Verschil crisisonopvang en de huidige opvang

Crisisonopvang (CNO) houdt in dat we onderdak, eten en veiligheid bieden. De opvang is sober en doelmatig. Deze mensen worden niet ingeschreven in de gemeente. In de

locatie Havenkerk is plek gevonden voor 50
crisisnoodopvangplekken (CNO), naast de huidige
noodopvangplekken (NO). Wij zijn nog op zoek naar meer
vaste plekken voor de noodopvang elders in onze gemeente.

Over de gemeente Alblasserdam

Alblasserdam is een mooi dorp aan de rand van de Alblasserwaard, omgeven door water en groen en liggend aan de A15. Met 20.000 inwoners relatief klein, maar groot in ambities, burgerschap en saamhorigheid. Een dorp met karakter, waarin iedereen zichzelf mag zijn ongeacht afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of levensbeschouwing en waar iedere stem gehoord wordt. Waar tolerantie en respect niet zomaar twee woorden zijn, maar waarden die ons dagelijks doen en laten bepalen.

Oekraiense opvang in Alblasserdam

In de videoserie #AlblasserdamVoorOekraïne vertellen we meer over de opvang van vluchtelingen in het dorp. Deze video's vindt u terug op het youtubekanaal van de gemeente of via [deze link](#).

Deze e-mail is verstuurd aan griffier@alblasserdam.nl.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@alblasserdam.nl toe aan uw adresboek.