

Ingekomen mail van bewoner Alblasserdam

Geachte gemeente raadsleden,

Ik maak graag gebruik van de ruimte om een krantje te lezen,contacten te leggen met andere mensen,of een praatje of puzzel te leggen.Jammer dat bijna altijd het loket van de koffie en thee dan dicht is,

De Rederij ging zo goed van start met af en toe een broodje of een kopje soep.

Dit was ook van korte duur,net zoals de koffie en de thee. Zet dan gewoon een koffieautomaat neer voor de af en toe gebruiker,kost dat nu zo duur,jullie zijn er toch voor de burgers en de ruimte ook.

Als de bibliotheek danb geen geld heeft dan heeft de gemeente Alblasserdam daar toch wel een klein bedrag voor over.

En waarom is de oude koffieautomaat ,uit de oude bibliotheek dan niet meegenomen,daar werd altijd gretig gebruik van gemaakt,koffie en thee voor een paar centen.

En anders heb ik nog wel een idee voor jullie,maak er een Down locatie van,Brownies en Downies,hebben veel locaties,maar Alblasserdam niet,

Ga er mee aan de slag en laat het niet zoals onze regering maar weer op zijn beloop.

Reken op antwoord van u ,of u er iets mee gaat doen,

Namens bewoner Alblasserdam