

OPEN BRIEF - Bernhards naziverleden, veteranen en anjerperken

Geachte Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden van Alblasserdam,

Op zaterdag 18 juni wilt u een 'anjerperk' in gebruik nemen ter ere van de veteranen. Dat is echter niet goed.

<https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2022/06/14/zaterdag-veteranendag-voor-alblasserdammers-en-papendrechtters-rondrit-voor-kinderen/>

Diep, diep treurig dat goedwillende en vaak beschadigde veteranen door hun organisaties bedrogen worden. Want bedrog is het: anjerperken aanleggen, en 29 juni tot nationale veteranendag uitroepen (kosten viering Malieveld: € 2,5 miljoen).

Naar wie verwijzen die twee zaken, witte anjers en 29 juni? Naar prins Bernhard, een voormalig lid van de nazipartij, een ex-nazi dus (NSDAP Mitgliedsnummer 2.583.009). Hij droeg altijd witte anjers en de 29ste is zijn verjaardag. De sites van de veteranen noemen hem ook bij name. Bovendien was hij ook nog lid van de Reiter SS en de SA. Het lijkt me dat veteranen veel beter verdienen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld#Mitgliedschaft_in_NSDAP_und_Reiter-SS

Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij nooit enig militair feit van belang verricht. Erger nog: hij heeft ook nooit zijn stem verheven tegen de Jodenvervolging. Laat staan een vinger uitgestoken om Joden - of andere minderheden - van de holocaust te redden. Hij wist er als Duitser en ex-nazi meer van dan menig minister of echte verzetsman - maar zweeg, en deed niets.

Na de oorlog heeft hij ook nog de staat en ons Nederlanders opgelicht voor miljoenen - veel meer dan Sywert van Lienden en zijn vuige vrienden. Tijdens deze Lockheed-affaire kreeg Bernhard smeergeld voor invloed op regeringen bij de aankoop van vliegtuigen. Hij had ook lak aan huwelijkstrouw - kortweg een nare opportunist.

Let wel: Bernhard heeft nooit en te nimmer excuus aangeboden voor zijn stuitende nazilidmaatschappen. Er moet wel bij vermeld worden dat hij nazilid was ver voordat de Jodenvervolgingen en de holocaust oftewel shoah in Duitsland begonnen. Tijdens de feesten bij zijn huwelijk met Juliana waren wel nazi's uit Duitsland aanwezig die de Hitlergroet brachten en werd het nazivolkslied gespeeld. Bernhard zweeg...

Intussen zijn er ongeveer 100 anjerperken, ook in Amsterdam, Amstelveen en zelfs bij het Vredespaleis.

Naar dat eerbiedwaardige voorbeeld verwijzen dus de anjerperken en de datum van 29 juni. Straks gaan daar nog onwetende schoolkinderen met onwetende leraren naartoe...

Mijn vraag aan B&W en de raad is: wist u dat allemaal niet, of niet meer? Laten we afspreken dat u ofwel die perken vóór 29 juni weer opruimt, of dat u ze in de komende weken opruimt en nóóit meer terug laat keren.

Maar ga in ieder geval niet meedoen op 29 juni aan enige vorm verering van een ex-nazi.

U wilt toch geen nazi's eren?

Onze acties tegen de nazihedenkingen op nazibegraafplaats Ysselsteyn Venray worden gesteund door o.m.

- Opperrabbijn Binyomin Jacobs, Amsterdam en Opperrabbijn Raphael Evers, Düsseldorf
- Klarsfeld Foundation, Parijs
- Kamp/museum Dachau, Dachau
- Féd. Int. des Résistants FIR, Berlijn
- Simon Wiesenthal Center, Jerusalem
- AFA Fryslân, Drachten

In afwachting van uw antwoord,

Com. Herdenk nazi's niet

A. Graaff, antifascist

**zoon van een veteraan, nazigevangene en gedecoreerd verzetsman
neef van een in Dachau vermoorde oom**

(Tevens verzonden aan 95 andere gemeenten)

INFO 06 2704 7728

[Stop herdenking door Duitse ambassadeur op nazikerkhof Ysselsteyn](#)